

Dem som døden glemmer



Forfatter:	Maya Gaard Rasmussen
Udgivet:	16. januar 2015
ISBN:	9788793270541
Forlag:	mellemgaard
Kategori:	Børn og unge
Sprog:	Dansk

[Dem som døden glemmer.pdf](#)

[Dem som døden glemmer.epub](#)

Da den californiske by Cidade Vingança blev grundlagt, udbrød en blodig krig mellem byens to klaner. Graser- og Ambther-klanens kampe påkaldte åndernes vrede, og de kastede en forbandelse over klanerne og lovede dem evig ufred. Efter to hundrede år er klanerne stadig fulde af hævn-gerrighed, for de nægter at glemme fortidens gerninger. Det er nu op til ét menneske at forhindre byens undergang og opretholde freden imellem klanerne: den indesluttede Jordan, der lever i selvvalgt ensomhed. Problemet er bare, at Jordan ikke har den fjerneste ide om alt dette. Pludselig befinder hun sig i begivenhedernes centrum, hvor spørgsmål og udfordringer tårner sig op. De hævn-gerrige klanmedlemmer har udspekulerede planer for hendes skæbne, og gådefulde hændelser leder hende ind i et spind af mystik. Med hjælp fra den uvidende unge mand Duke tager Jordan kampen op i håbet om at redde byen og dens borgere. Uddrag af bogen Hun spejder ud over vandet, som om hun forventer at se ånderne komme hastigt flyvende hen over havets overflade. Selvom ingen af dem siger det, er de rædselsslagne. Ingen i hele byen ved, hvad ånderne vil gøre, når de først ankommer.

Jordan gyser, og Joseph kigger bekymret på hende. Efter lidt tid, omringet af tåge og stilhed, siger han: Du må hellere dukke dig, Jordan, vi er der snart. Det er et held, at tågen har lagt sig over vandet, for den hjælper til at holde hende skjult. Hun kryber sammen og lægger sig helt ned på bådens tynde bund. Inden længe når de den lille klippeøns bred. Joseph tøjrer båden fast til en af de store sten, der kigger op fra vandet og siger så: Er du sikker på, at du vil med ind? Hvis jeg først får Duke fri, så kan vi sagtens overmande de andre alene. Og

hvis du ikke når det? Jeg kan ikke bare sidde her og vente, siger hun og kigger utålmodigt rundt. Joseph sender hende et alvorligt blik og siger: Det kan meget vel blive farligt. Om forfatteren MAYA GAARD RASMUSSEN (f. 1993) studerer til dyrepasser. Dem som Døden glemmer er hendes debut.

18 år Ei kort historie om forventninger til å bli 18 år og den endelege dagen. Den oprindelige understøttelse såvel for mænd som. Og ... Til mor til Florenthyna: I 2014 skrev du 'Vi vet nå. Året, der gik, er en fast rubrik på nyhedssiden. Siderammen og toppen beholdes dermed. 0 The Fool - Position 3. Året, der gik.

Det varede ikke ret længe, inden man opdagede, at alderspensionskassen hvilede på et højst uheldigt grundlag. 28.

Bokmål Mitt nye hjemsted Jeg har skrevet en fortelling om en gutt som ikke har det så bra. min barndoms skog.

Dejligt at høre du syntes om artiklen, som jo er skrevet at min samarbejdspartner Aiko Sho Nielsen fra Fantastiske Firbenede. Nedenfor finner du våre nyeste skrifter. Som mor har jeg måttet ta faget rettsmedisin, kontakte leger, farmasøyter, samle dokumenter, lese studere. 0 The Fool - Position 3. min barndoms skog. 0 The Fool - Position 3. Men han er jo kjempediger, og en promp fra han blir jo derfor også kjempediger. 02. Dejligt at høre du syntes om artiklen, som jo er skrevet at min samarbejdspartner Aiko Sho Nielsen fra Fantastiske Firbenede.